

# Jaarthema: Geestelijk leven



**Oktober 2023: gehoorzaamheid (Abraham)**

*Abraham gehoorzaamt Gods roepstem n.a.v. Genesis 11:26-12:7*

Abraham staat aan de oorsprong van het volk Israël. Hij is de stamvader van het door God uitverkoren volk. Abraham is echter in zijn gehoorzaamheid aan God niet alleen voor de Joden een identificatie-figuur, maar hij is dat ook voor wie gelooft in de God van Israël, de Vader van Jezus Christus. Paulus noemt hem in Romeinen 4: 16 en 17 de vader van de gelovigen. In zijn levensgeschiedenis komt duidelijk naar voren wat het betekent om te geloven in God en te gehoorzamen aan God. Maar in zijn levensgeschiedenis komt vooral duidelijk naar voren wie de levende God is, de vader van Jezus Christus.

Abraham werd bijna 4000 jaar geleden geboren in de omgeving van Ur. Dit was een grote bloeiende handelsstad die lag in het huidige Zuid-Irak. Hij behoort tot een clan van half-nomaden die leven van de runder- en schapenteelt. Hij is getrouwd met Saraï, van wie gezegd wordt dat ze onvruchtbaar is. Wat in die cultuur betekende dat er voor hen geen toekomst is weggelegd. In Ur werd Sin, de godin van de maan vereerd. Ur was in die tijd een centrum van maanaanbidding. Dat lezen we in Jozua 24:2.

Twee dingen zijn, als het gaat over de maangodin en degenen die haar aanbidden, goed om te weten.

1. De maangodin had in die tijd voor het besef van de mensen veel macht op het gebied van de vruchtbaarheid. Maar de invloed van deze maangodin was wel beperkt. Zij was een godin die lokaal en regionaal invloed had, maar buiten haar grondgebied is zij machteloos.

2. De maangodin komt elke avond op, maar elke ochtend verbleekt ze weer. Ze had niet de macht om beslissend in te grijpen in de wereldgeschiedenis. Ze gaf dan ook geen echte hoop op een toekomst van vrede en recht. Abraham leefde in Ur zonder werkelijk uitzicht op een nageslacht en zonder uitzicht op een hoopvolle toekomst.

Op een dag vertrekt vader Terah om elders voor de kudde in Haran voedsel te vinden. Naast Terah gaan ook Abraham en Saraï, Lot en zijn vrouw mee. Met hun kudden vetrekken ze richting Haran. En dan als Abraham 75 jaar oud is, hoort Abraham een vreemde stem. De stem van de levende God, die zegt: 'Ga jij'. Daar valt alle nadruk op. Ga jij uit je land, uit je familiekringen, uit het huis van je vader, naar het land dat Ik je wijzen zal. God gebiedt Abraham zijn vertrouwde woonplek te verlaten, uit zijn beschermde familieverband te treden, zijn eigen plannen en ambities los te laten en zijn levensweg radicaal aan de levende God toe te vertrouwen, Hem te gehoorzamen en te volgen. Hij moet het vertrouwde loslaten om in vertrouwen op weg te gaan. Maar tegenover alles wat Abraham moet loslaten en opgeven staan vier beloften van God. **1.** Ik zal je een nieuw land wijzen zegt God in vers 1; **2.** God zegt in vers 7 Ik zal dit land aan je nageslacht geven; **3.** God zegt in vers 3 Ik zal je zegenen en je aanzien geven; **4.** In jou zullen alle mensen gezegend worden. Prachtige beloften, maar Abraham heeft op dit moment niets in handen als het gaat om de vervulling van deze beloften. En toch komt de stem van God zo overtuigend binnen, dat Abraham direct in beweging komt. Zijn snelle beslissing, zijn gelovige concentratie op God en Zijn beloften, zijn onvoorwaardelijk gehoorzamen aan de stem van God, dat maakt diepe indruk. Uiteindelijk is dit het werk van God Zelf. Het werk van de Heilige Geest in het leven Abraham die hem doet gehoorzamen aan Gods stem die hem roept op weg te gaan.

De manier waarop de Heere God Abraham roept en Abraham de Heere gehoorzaamt, zegt iets over wie God is. Vier aspecten vallen dan op.

1. De levende God is in tegenstelling tot de maangodin Sin geen stomme en dode godheid, maar de levende en sprekende God. De Heere spreekt nietige mensen aan, maar Hij is ook aanspreekbaar voor hen. Hij verlangt naar een relatie met ons en Hij zet ons in beweging. Hij roept ons Hem te gehoorzamen en te volgen. Dat deed Hij niet alleen in het leven van Abraham, maar ook in ons leven. Vandaag komt de levende God in de Heere Jezus Christus naar ons toe. Door Hem spreekt Hij ons aan. Midden in ons drukke leven is dat opeens is daar opeens de stem van God die mij roept, uitnodigt en uitdaagt: Vertrouw je levensweg aan Mij toe! Ben je bereid de koers van je leven door Mij te laten bepalen? Durf je dat los te laten wat je belemmert om Mij te gehoorzamen en het met Mijn roepstem te wagen? Heb je de moed om Mij onvoorwaardelijk te geloven op Mijn beloften aan jou gegeven?

2. Waarom roept God juist Abraham tot stamvader van Israël en tot vader van alle gelovigen? Dat heeft niet te maken met het feit dat Abraham vroom en geschikt zou zijn. Het heeft alles te maken met het feit dat de levende God in genade omziet naar mensen die zelf niets in handen hebben. Toen God Abraham riep en hij in gehoorzaamheid gehoor gaf aan Gods stem en naar God opzag, vond Abraham letterlijk genade in Gods ogen. Het is op grond van dit genadig omzien naar ons, dat God ons roept Hem radicaal te volgen.

3. Een derde aspect dat opvalt is, dat God Abraham roept terwijl hij nog leeft in het machtsgebied dat tot de maangodin behoort. De Heere blijkt vervolgens ook in staat Abraham in het land Kanaän te beschermen. De levende

God is dus niet gebonden aan beperkt grondgebied. Zijn macht strekt zich uit over de gehele aarde. Jezus Christus zegt dat Hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Hoe ons leven ook verloopt, waar de weg ook heen gaat, wie Gods stem gehoorzaamt, Jezus Christus navolgt en zich laat leiden door de Heilige Geest is veilig in Gods hand. Geborgen bij God voor nu en eeuwig.

4. Een laatste aspect dat opvalt is dat de mensen die de maangodin Sin aanbidden, leven in een gesloten werkelijkheid, waaraan werkelijk uitzicht en zicht op Gods stralende toekomst ontbreekt. De levende God heeft echter in Jezus Christus ingegrepen in deze door de zonde gebroken wereld. Daarom mag een volgeling van Jezus uitzien naar de definitieve doorbraak van Gods Koninkrijk. Alleen al om die reden is het een zegen om de stem van God te horen en te gehoorzamen.

Ben je bereid om je leven radicaal toe te wijden aan God en Jezus gehoorzaam te volgen op de weg die Hij je wijst? Als je hieraan gehoor geeft, heeft dat wel consequenties. Ik noem er in dit geval twee.

1. In de levensstijl van Abraham komen we in aanraking met een geestelijke realiteit. Abraham heeft zich nooit ergens definitief gevestigd. Hij bleef een pelgrim, een mens onderweg. Gehoor geven aan Gods roepstem en Jezus volgen betekent ook voor ons dat we de pinnen van onze levenstent niet al te vast in deze aarde moeten slaan. Pelgrim zijn op weg naar Gods toekomst betekent ook dat je weet hebt van een zekere onthechting van de wereld waarin je leeft en van het loslaten van datgene wat de gehoorzaamheid aan de Heere Jezus blokkeert.

2. In de levensstijl van Abraham wordt ook duidelijk dat je, als je gehoor geeft aan de roepstem van God, niet langer zelf het recht hebt om zelf je levenskoers te bepalen. Alleen waar wij ons laten leiden door de Geest van God zal het verlangen groeien om gewoon steeds meer te doen wat God van je vraagt. Je beschikt namelijk niet zelf over je leven, maar God beschikt over je bestaan. Hij roept je niet alleen om gehoorzaam met Hem op weg te gaan, maar geeft je ook de beloften om te (blijven) geloven als een houvast om als een gezegend mens op weg te gaan naar het beloofde land, Gods stralende toekomst tegemoet.

#### Vragen (persoonlijk of als bijbelstudiegroep):

- Op welke manier heb jij in het geloof ervaren dat God je geroepen heeft om in het geloof met Hem op weg te gaan?
- Hoe werd de Heilige Geest zichtbaar in het leven van Abraham en konden de mensen om hem heen dat zien?
- Op welke manier kunnen wij ons oefenen om geestelijk te groeien in het verstaan en gehoorzamen van Gods stem in ons leven? (Vgl. Hebr 11:8-10)
- Wat zou jij los moeten laten om de weg te gaan die God van ons vraagt, ook al is deze weg onzeker?
- Wat roept het woord pelgrim bij op in een tijd waarin veel draait om het hier en nu alles uit het leven halen?
- Bespreek met elkaar hoe concreet gehoorzaamheid aan God is in een cultuur waarin de autonomie van de mens over zijn leven dominant is? Heeft de Heilige Geest nog zeggingskracht in deze tijd?

#### Literatuurverwijzing:

'Door het geloof' Veertig dagen onderweg met getuigen en pelgrims, drs. Pieter L. de Jong ISBN 9789023970361  
'Toen ongeloof nog heel gewoon was' Op pelgrimsreis met Abraham in het hier en nu, dr. Paul Visser 9789043532877

Voor de kinderen: <https://abcvoorkinderen.nl/geloof> en het speciale Werkblad Oktober

#### Om te luisteren:

<https://youtu.be/tnmJsp7Okhw?si=2tFkXsU2Drrp5Vw> (Lopen op het water - Opwekking 789)

<https://youtu.be/JidRs-K0iZg?si=ixhvXJ6uY1xcpEUj> (Kom aan boord - Marcel en Lydia Zimmer)

<https://youtu.be/rP36thh-OhM?si=ChQxJ1c6B-Fj8e6r> (U bent hier - SELA)

#### Quote:

*"Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God."*

Corrie ten Boom

**Oktober: Gehoorzaamheid (Abraham)**  
**November: Roeping & aarzeling (Mozes)**  
**December: Verwachting (Jesaja)**  
**Januari: Wedergeboorte (Nicodemus)**  
**Februari: Bekering (Zacheüs)**  
**Maart: Toewijding (Maria)**  
**April: Twijfel (Thomas)**

**Themadiensten:**  
**29/10/2023 Morgendienst**  
**12/11/2023 Avonddienst**  
**03/12/2023 Morgendienst**  
**14/01/2024 Morgendienst**  
**14/01/2024 Preekbespreking**  
**04/02/2024 Morgendienst**  
**03/03/2024 Morgendienst**  
**14/04/2024 Morgendienst**