

Preeksamenvatting Lucas 12,35-40

Gouderak, 07 jan 24

Ds Harald Overeem

I. Wat verwacht je van ... ?

Wat verwacht je van het verloop van de oorlog in Oekraïne, van de Nederlandse politiek, van de oorlog in Gaza, van het realiseren van klimaatdoelen? Ingewikkelde vragen waar je somber van kunt worden. Nog één vraag, wat verwacht je van Jezus Christus? Wordt het niet eens tijd dat Hij een einde maakt aan al het menselijke geweld en wereldwijde onrecht? Of merk je bij jezelf een knagende twijfel dat Jezus' komst een illusie is?

II. Verwachting

In onze verwachting trekken we nogal eens de lijnen vanuit het verleden en het heden door naar de toekomst – dat is toch het meest realistisch? Waarom zou het in de toekomst anders gaan? Na WOII werd alom gezegd 'dit nooit meer'. Een diepgewortelde verwachting – was het ijdele hoop?

III. Jezus' oproep

Jezus spoort ons aan Hem te verwachten. Onze verwachting kan uitdoven wanneer we zijn teleurgesteld of omdat ons dagelijks leven ons in beslag neemt. Twee zaken in de oproep van Jezus om Hem te verwachten vond ik verfrissend.

i, niets is er heerlijker dan dat je begroet wordt als je thuiskomt. Dat is het beeld dat Jezus schetst. Zijn komst is een thuiskomst en de gelovigen begroeten Hem.

ii, wanneer de heer in deze gelijkenis thuiskomt, dan wordt deze niet in de watten gelegd. Het is andersom. Hij gaat zijn knecht bedienen en nodigt hen voor de maaltijd uit.

Wij verwachten Jezus Christus die naar ons toekomt om ons te bedienen nadat we aan tafel zijn gegaan. In deze gelijkenis staat de relatie centraal.

IV. Verwachting leidt tot hoop

Hoe zal het zijn wanneer Christus terugkomt? Er is veel dat onze verwachting te boven gaat. Een einde gemaakt aan geleden onrecht en gedaan kwaad - hoe en wanneer? Wij weten niet wat er komt, maar we weten wel Wie er komt. Dát Hij komt is belangrijker dan het wanneer en het hoe.

Zo'n gelovige verwachting maakt andere mensen van ons. Het helpt ons om hoop de te houden. Dat is wat anders dan een geforceerd optimisme. Het maakt dat we het als christen kunnen uithouden. Tegelijk, wie Christus verwacht, is niet iemand die deze wereld veracht.

Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt.

Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen voor de maaltijd nodigen en hen bedienen.

Om over na te denken, door te praten

- De eerste zin van deze preeksamenvatting is een vraag – hoe zou jij deze beantwoorden?
- Wat heeft je aangesproken in de gelijkenis die Jezus vertelde?
- Waar zou je voor willen danken, bidden?