

Jaarthema: Geestelijk leven



Februari 2024: bekering (de Samaritaanse vrouw)

De Heilige Geest werkt ook door een gesprek - n.a.v. Johannes 4: 1-30

Soms kan een gesprek met iemand je heel diep raken, in de meest positieve zin van het woord. Als je het idee hebt dat je werkelijk elkaar in het hart gekeken hebt. Zo'n gesprek kan je nog dagen bezighouden, en soms verandert het je hele leven. Jezus en de Samaritaanse vrouw, van wie we de naam niet weten, hebben zo'n gesprek. We worden in dit gesprek stap voor stap meegenomen en ontdekken het geheim dat en waarom Jezus de Messias is. We ontdekken in deze ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw echter ook stap voor stap wie we zelf zijn. In deze ontmoeting brengt Jezus ook de diepste geheimen van háár leven aan het licht en zo wil Hij dat ook bij ons doen. Want Johannes Calvijn zei het al: 'Kennis van God en kennis van onszelf horen bij elkaar. Ik stel voor dat we met die ogen samen door deze ontmoeting heenlopen. Steeds met dus met in ons achterhoofd de vraag: Wat laat de Heilige Geest ons hier ontdekken over Jezus, maar ook ontdekken over onszelf en wat heeft dat te maken met bekering?

Het begint allemaal met een op het oog onopvallende ontmoeting. Jezus is moe na een lange reis en op het heetst van de dag gaat Hij bij een bron zitten; een bron verbonden met vader Jakob. En juist op dit tijdstip komt er een vrouw naar deze bron om water te putten. Het tijdstip, het heetst van de dag, is opmerkelijk. Meestal wordt er 's morgens vroeg of 's avonds laat, als het niet zo warm is, water geput. Deze vrouw wil blijkbaar andere vrouwen niet ontmoeten of andere vrouwen haar niet. Een aanwijzing dat er iets met haar aan de hand is. Jezus wil haar echter wel ontmoeten en knoopt een gesprek met haar aan. De vrouw is verbaasd dat Jezus met haar een grensoverschrijdend gesprek aan gaat. Hij steekt de dubbele barrière over van man en vrouw, Jood en Samaritaan. Maar opmerkelijker is nog dat Jezus het gesprek in een paar stappen naar een ander niveau tilt. Van gewone dorst schakelt Hij naar geestelijke dorst en van gewoon water naar levend water, waarvan je nooit meer dorst krijgt. En Jezus benadrukt daarbij dat als de vrouw zou weten Wie ze voor zich heeft, zij ook zou beseffen dat Hij dat levende en eeuwig dorstlessende water zou kunnen geven. **In Johannes 7 vers 38 wijst Jezus voor dat levende water op de Heilige Geest.** Dit gaat echter allemaal veel te snel voor de vrouw. Haar ogen gaan niet zomaar open voor de diepere dingen van het leven, laat staan voor het geheim van Jezus en voor het werk van de Heilige Geest in haar bestaan. Dat is vaak een heel proces.

Nu versnelt Jezus dit proces met een schokeffect. Want als de vrouw Hem vraagt: 'Geef mij dat water, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik geen water meer te putten', geeft Jezus haar een vreemd antwoord. Hij zegt: 'Ga uw man roepen en kom dan terug'. Waarom Jezus dit zegt, wordt al snel duidelijk als de vrouw bekend dat ze geen man heeft. Jezus reageert direct: 'Klopt, u hebt vijf mannen gehad en die u nu hebt is uw man niet'. In een paar zinnen legt Jezus het leven van deze vrouw bloot. Een veel bewogen leven, maar vooral ook een zondig leven. Maar waar ligt de verbinding met die dorst en het water? Deze vrouw zoekt haar levensdorst te lessen op seksueel gebied en anderen zoeken het in macht, in geld, in genot of in alles tegelijk. Wij mensen zoeken naar vervulling van een leegte in ons bestaan, een gat in ons hart. De vrouw wordt echter niet boos op Jezus, maar zegt: 'Nu begrijp ik, Heere, dat U een profeet bent'. Iemand die dwars door je heen kijkt moet wel een profeet zijn. Deze constatering is meteen een aanleiding voor haar om over haar godsdienst te praten. Jezus wekt in dit gesprek op de een of ander manier bij haar het verlangen wakker om God te zoeken en te aanbidden. Ze twijfelt er echter aan wat de juiste plaats is. Moet ze naar Gerizim, in haar traditie en religie de plek om God te aanbidden, of naar Jeruzalem? Jezus antwoordt dat er een dag komt dat God de Vader noch op de berg Gerizim, noch in Jeruzalem aanbeden wordt. En verder zegt Hij: 'Die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt in Geest en waarheid'. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden. In de Naam van Jezus hebben Joden, Samaritanen en heidenen direct toegang tot God. Want aanbidding van God is niet meer aan een plaats gebonden. Met Jezus' komst is Hij het nieuwe heiligdom. En als de vrouw dan zegt: 'Ik weet dat de Messias komen zal.' antwoordt Jezus: 'Ik ben het, degene die met u spreekt'. Op dat moment breekt het leven van de vrouw open naar Jezus toe en verandert haar hart totaal. De Samaritaanse vrouw laat haar waterkruik, het teken van haar oude leven, staan. Laat deze achter bij Jezus. Ze rent naar de stad en laat iedereen weten dat ze de Heere Jezus Christus ontmoet heeft als Redder van haar bestaan. Hij heeft haar leven opengebrouwen naar God toe en nu woont de Geest in haar. Dat maakt haar tot een getuige van Jezus.

De komst van de Heilige Geest wordt zichtbaar in haar leven. **Wat betekent deze geschiedenis voor geloven vandaag en hoe zien we hier dat de Geest ons tot omkeer/bekering brengt en waarin wordt dat zichtbaar?**

- Als deze ontmoeting iets duidelijk maakt, dan is het wel dat tot geloof komen een proces is dat door Jezus Zelf wordt geleid. Elke situatie kan voor Jezus een deur zijn om ons bestaan binnen te komen.

- Jezus confronteert de vrouw met de realiteit van haar leven. Als dat in ons leven gebeurt, is dat geen incident, want het hoort wezenlijk bij de weg van geloof en bekering dat Hij door Zijn Geest onze zonden aan het licht brengt. Daar ligt vaak de doorbraak in de richting van God, dat Jezus door de Heilige Geest ons ontdekt waar het mis zit in ons leven. Het draait op Jezus. Hij is het, die levend water kan en wil schenken, Zijn Geest aan ieder die dorst heeft. 'Ik ben het' zegt Hij.
- Door Jezus kunnen wij de Vader aanbidden in Geest en waarheid. Jezus is onze geestelijke tempel. Waar de Geest je Hem zo leert kennen en je beseft wat een ongelooflijke rijkdom er dus bij Hem te vinden is, zal Jezus ons tot aanbidding brengen. Bekering tot Hem, wordt in ons leven zichtbaar in aanbidding van de Vader in Geest en waarheid. Jezus Zelf is ons daarin voorgegaan tot op het kruis.
- De Heilige Geest sluit de oude bronnen van de vrouw af. Dat wordt zichtbaar in het feit dat de vrouw haar waterkruik, het symbool van haar oude leven, laat staan, achterlaat bij Jezus. Deze oude bronnen verliezen in de ontmoeting met Jezus hun aantrekkingskracht en zijn overbodig geworden. Het komt echt tot een breuk met die waterkruik, haar oude leven. Bekering is dat de Heilige Geest je in de ontmoeting met Jezus zoveel blijdschap, vrede en vervulling geeft. Dat je alles wat daar inbreuk op doet loslaat en daarmee breekt. Want Christus wordt en is ons leven.

Dat watervat is van steen en weegt behoorlijk zwaar. Het belemmert je in je beweging. Zeker als je haast hebt, zoals deze vrouw. Want nu haar leven veranderd is, rent ze naar de stad en vertelt haar stadsgenoten wat Jezus in haar leven gedaan heeft. De Heilige Geest boort in de bekering van ons leven tot God en de Heere Jezus nieuwe bronnen aan. Je gunt ook anderen de ontmoeting met de bron van het Levende water: 'Kom, zie Iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb; zou Hij niet de Christus zijn?' Je wordt ingeschakeld om van de Heere Jezus te getuigen en anderen op het spoor te zetten van Jezus. Zo worden spoorzoekers tot padvindende die door de Heilige Geest hun hoogst geluk en hun levensvervulling in de Heere Jezus vinden. Bekering maakt je tot een gunnende christen. Door de ontdekkende en bevrijdende ontmoeting met de Heere Jezus, laat de vrouw haar waterkruik achter bij Hem en geeft in haar leven Jezus alle eer. Ja, God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is onze aanbidding meer dan waard!

Vragen (persoonlijk of als bijbelstudiegroep):

- De Heere Jezus gaat een grensoverschrijdend gesprek met de Samaritaanse vrouw aan. Benoem de grenzen, die Hij overgaat. Waarom doet Hij dat? Wat kun je van deze houding van Jezus leren en welke drempels moet u/jij dan over?
- Wat valt je op als je dit gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw op je in laat werken? Wat kun je van deze houding van de Heere Jezus leren met het oog op je eigen gesprekken met anderen?
- De Samaritaanse vrouw drinkt uit de bron van de liefde, de traditie en de religie. Kun je aangeven uit welke bronnen u/jij drinkt? Wat is de kwaliteit van het water uit die bronnen?
- De Heilige Geest sluit in de weg van geloof en bekering oude bronnen af en nieuwe bronnen aan. Welke bronnen heeft de Heilige Geest in het leven van deze vrouw en in uw/jouw leven afgesloten en aangesloten?
- Lees Johannes 4 vers 28 en 29 en bespreek met elkaar deze stellingen:
 - a. Bedekte zonden moeten ontdekt worden.
 - b. Verborgene zonden maken ziek.
 - c. Jezus roept ons niet alleen op tot bekering. Hij onthult ook waarvan wij ons moeten bekeren.
 - d. Alleen beleden zonden worden vergeven.
- Wat leert de Heilige Geest u/jou vanuit deze ontmoeting over aanbidding tot God en hoe geef je daar in je leven vorm aan?

Voor de kinderen: <https://abcvoorkinderen.nl/bekering> en het speciale Werkblad Februari

Om te luisteren:

- <https://www.youtube.com/watch?v=PPa33jKITO4> (Dorst – Christian Verwoerd)
- <https://www.youtube.com/watch?v=kOW1qm4cc0M> (De rivier – Opwekking 642)
- https://www.youtube.com/watch?v=iCq_SPg3m0M (Ik ben... bron van leven – Sela)
- <https://www.youtube.com/watch?v=qQEz6T-JTIA> (Father of Light – Soli Deo Gloria Urk)

Quote:

*God houdt zoveel van je dat Hij je neemt zoals je bent.
Maar Hij houdt teveel van je om je zo te laten!*

Themadiensten:	
29/10/2023	Morgendienst
12/11/2023	Avonddienst
03/12/2023	Morgendienst
14/01/2024	Morgendienst
14/01/2024	Preekbespreking
04/02/2024	Morgendienst
03/03/2024	Morgendienst
14/04/2024	Morgendienst