

Jaarthema: Geestelijk leven



Maart 2024: toewijding (Maria)

De Heilige Geest wijst op Jezus door woord en daad - n.a.v. Johannes 12:1-11 en Johannes 11:20-27

Het is een kleine week voor het Paasfeest. Het is dit Paasfeest waarop Jezus gevangen genomen zal worden en zal sterven aan het kruis. Samen met Zijn discipelen komt Hij in Bethanië, een dorpje vlakbij Jeruzalem, net aan de andere kant van de Olijfberg. Hij is daar in gezelschap van drie goede vrienden: Martha, Maria en Lazarus. Hier heeft Hij Lazarus uit de dood wakker geroepen. Hier ervaart Jezus genegenheid. Hij ervaart een warme band met deze drie vrienden. Jezus had Martha, Maria en Lazarus lief (Johannes 11:5). Wanneer Hij in Bethanië aankomt, wordt er voor Hem en Zijn leerlingen een feestmaaltijd klaargemaakt. De evangelist Markus zegt dat die maaltijd plaatsvindt in het huis van Simon de melaatse. Blijkbaar is Simon door Jezus genezen en uit hij op deze gastvrije manier zijn dankbaarheid aan Hem. We lezen dat Martha (weer) aan het bedienen is. Dat is kennelijk haar karakter en Jezus houdt haar ook niet tegen.

Terwijl de gasten aanliggen op de banken rond de tafel komt Maria, de zuster van Lazarus en Martha, de ruimte binnen met een fles dure narduszalf. Judas schat het op een jaarsalaris van een werknemer in die tijd. Hoe komt ze daaraan? Blijkbaar heeft ze die fles al lang in haar bezit. Want ze heeft hem 'bewaard' zegt Jezus. Maar wat doet ze? Terwijl Jezus aanligt, loopt ze naar Hem toe en giet de hele inhoud van het flesje met narduszalf over Jezus' voeten uit. Mattheüs en Markus vertellen dat ze het hoofd van Jezus zalft. Johannes vertelt dat ze zijn voeten zalft. In allebei de handelingen zit een diepe symboliek. Als Maria het hoofd van Jezus zalft, onderstreept ze dat ze erkent dat Jezus de Messias, de Gezalfde, de beloofde Verlosser is. Een koning, priester en profeet werden gezalfd door een hele kruik met olie over hun hoofd uit te gieten. Maria zalft echter ook de voeten van Jezus. Voeten werden nooit gezalfd, maar gewassen. Dat was het werk van een dienaar. Het was minderwaardig werk. Jezus zal het straks zelf doen in Johannes 13. Door de voeten van Jezus te zalven, neemt Maria de laagste plaats in. Maria die aan de voeten van Jezus gezeten had, zalft Zijn voeten. Het levert haar kritische opmerkingen en een enorme verontwaardiging op van de kant van Judas en de andere discipelen. Misschien denkt u ook: dit is onverantwoorde verspilling. Het is de vraag of deze reactie terecht is.

Wat zit er namelijk achter deze spontane actie van Maria?

1. Dat is dankbaarheid en verwondering. Jezus heeft immers haar broer Lazarus uit de dood opgewekt! Is dat geen reden om Hem dankbaar te zijn?! Zeker, maar Maria is nog om een andere reden dankbaar. Hoe oordelen de rabbijnen over haar als vrouw? Een vrouw was in hun ogen niet gelijkwaardig aan de man. Maar Jezus is een Rabbi die anders is. Voor hem zijn man en vrouw gelijkwaardig. Hij aanvaardt haar als mens. Hij laat het zelfs gebeuren dat Maria Zijn voeten zalft en liet haar eerder als een leerling aan Zijn voeten zitten. Nu eert Maria uit diepe dankbaarheid Jezus met deze ongewone, overvloedige en spontane daad van toewijding aan hem.

2. Onder die dankbaarheid zit echter nog iets anders. Dan moeten we nog even denken aan wat er staat in Johannes 11:5 'Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief'. Maria heeft aan de voeten van de Heere Jezus ontdekt en ervaren dat Hij haar Verlosser is. Zij heeft de liefde geproefd in alles wat Jezus haar vertelde over het doel van Zijn komst naar deze aarde, over Zijn aanstaande lijden en sterven, over de vergeving van de zonden die Hij op deze manier ging verdienen. Niet alleen voor anderen deed Hij dit, maar ook voor haar.

Anders gezegd: De Heilige Geest maakte dat onderwijs vruchtbaar in haar leven, zodat zij dat in geloof aanvaard heeft. Zodat het tot haar hart doordrong dat zij ook een kind van God mocht zijn en een erfgenaam van de eeuwige toekomst. Maar de Heilige Geest heeft ook haar ogen steeds meer geopend voor wie Jezus werkelijk is. Met als gevolg dat haar liefde voor de Heiland zich verdiept heeft. En nu geeft ze uiting aan wat er leeft in haar hart. Uit pure liefde geeft ze haar hele leven aan Jezus. Haar hele hebben en houden wijdt ze aan de Heiland toe. Door het breken en uitgieten van het flesje narduszalf geeft ze zich door de kracht van de Heilige Geest over aan Jezus. Deze ongewone en onpraktische daad van Maria is een symbool van zelfovergave aan de Heiland. Ze geeft haar 'ik' - haar persoonlijkheid uit dankbaarheid en liefde aan Jezus, die haar als mens aanvaardt en verlost van zonde en kwaad.

Die zelfovergave aan de Heere Jezus is ook noodzakelijk voor ons. Weten wij er van, heel persoonlijk? Hebben wij ons leven uit dankbaarheid en liefde werkelijk aan de Heiland overgegeven? Of herkennen wij op dit punt een blokkade? Angst om je vrijheid te verliezen? Angst om je te binden? Angst voor nabijheid en intimiteit? Het kan uw overgave aan Jezus blokkeren tot aan de Avondmaalstafel toe. Vanuit jezelf overwin je die angst niet. Daar heb je de kracht van de Heilige Geest voor nodig.

3. Er zit nog iets achter de daad van Maria. Dat zegt Jezus in vers 7: 'Zij heeft de narduszalf bewaard met het oog op Mijn begrafenis'. Dit wijst op de joodse gewoonte om de overledenen te balsemen met het oog op de wederopstanding op de jongste dag. Ze heeft het niet bewaard voor haarzelf en ook niet voor Lazarus, maar als voorbereiding op het sterven van haar Heiland. Het is dus geen opwelling, maar een bewust teken van haar liefde. Ze heeft het in haar hart opgeslagen wat Jezus gezegd heeft: 'De Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losgeld voor velen' (Mattheüs 20:28). Maria heeft tot in haar diepste wezen aangevoeld: Jezus gaat sterven voor anderen en voor mij! Om anderen te redden! Om ook... háár te redden! En is dan een jaarsalaris veel? Voor je Redder, die voor jou de dood ingaat en ook nog eens je broer terugriep uit het graf?

Maria gelooft dat Jezus, Die de Opstandig en het Leven is, ook haar dwars door de dood bij God laat thuiskomen in de hemel. Daarom heeft ze nardusolie niet meer nodig voor haar eigen lichaam. Duidelijk wordt hier dat die spontane zalving van Jezus door Maria niet alleen een uiting is van dankbaarheid, van liefde, maar ook een uiting van geloof. Ze gelooft Jezus op Zijn eigen woorden. Ook hier ontdek je hoe de Heilige Geest in haar hart werkt. Hij verwekt het geloof in Jezus, Die in de diepe en bevrijdende weg van kruis en opstanding voor Maria de toekomst opent. Ze vertrouwt er door de Heilige Geest op dat het waar is wat Jezus zegt: 'wie in Mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven'. Daarom kan ze afstand doen van die kostbare narduszalf. Het is de Heilige Geest die Maria tot een toegewijde volgeling van de Heere Jezus maakt. Een toewijding, die niet alleen haar, maar vooral ook Jezus Zelf met blijdschap vervult.

Waar en waardoor kan de Heilige Geest in óns leven die blijdschap uitwerken? Door in Zijn kracht je om te keren en toe te wijden aan Jezus. Door de Heilige Geest alle ruimte te geven om blokkades in ons leven op te ruimen, zodat wij ons durven over te geven aan Christus. Dan word je ook innerlijk bevrijd van allerlei negatieve bindingen en maakt de Geest ons creatief in het uiten van dankbaarheid tot-, liefde voor- en geloof in de Heere Jezus. In Lukas 15:10 zegt Jezus het zo mooi: 'Dan is er om u, jou en mij blijdschap in de hemel'. En wordt ons huis en leven vervuld met de geur van Gods liefde en genade. Een heerlijke geur om te verspreiden om je heen.

Vragen (persoonlijk of als bijbelstudiegroep):

- Ben jij toegewijd aan Jezus? Wat vind je mooi en wat moeilijk aan een toegewijd leven aan Jezus?
- Welke blokkades herken je als het gaat om het jezelf overgeven en toevertrouwen aan de Heere Jezus en hoe kan de Geest ons daarvan innerlijk bevrijden?
- Spreek met elkaar door wat je raakt in de reactie van Judas en reageer op het volgende citaat: 'Je kunt zo in beslag genomen worden door de zorg voor de armen, dat Jezus zelf niet meer de centrale plaats in je leven inneemt'.
- Wat betekent het voor jouw eigen visie op je levenseinde en geloof in de wederopstanding, dat Maria de narduszalf bewaard heeft ter voorbereiding op Jezus' begrafenis? Welke voorbereidingen hebben wij op dit punt getroffen?
- De daad van Maria is voor Jezus een verademing en reden tot blijdschap. Hoe en waarmee kan de Heilige Geest in ons werken, zodat wij Jezus blij maken in een toegewijd leven?
- Welk verlangen roept in vers 3 de zin '...en het hele huis werd vervuld met de geur van de zalf' bij jou op als je denkt aan je persoonlijk leven en het leven van onze gemeente?

Voor de kinderen: <https://abcvoorkinderen.nl/avondmaal> en het speciale Werkblad Maart

Om te luisteren:

- <https://www.youtube.com/watch?v=ESfRfGS1azU> (Aan Uw voeten, Heer – Nederland Zingt)
- <https://www.youtube.com/watch?v=l2ZPxAVTtQQ> (Ik geef mijn leven aan U over – Christian Verwoerd)
- <https://www.youtube.com/watch?v=UMB5XJL8S-w> (Neem mijn leven, laat het Heer – Nederland Zingt)
- <https://nederlandzingt.eo.nl/liederen/lied/toewijding> (Toewijding – Mannenkoor Salomo)
- https://www.youtube.com/watch?v=Zev5tHjCB_s (At the cross – Chris Tomlin)

Quote:

Ik heb vele dingen in mijn handen gehouden en ben ze allemaal kwijt geraakt; maar wat ik in de handen van God heb geplaatst, dat bezit ik nog steeds.

www.dagelijksebroodkrumels.nl

De volgende maand, april, zal het in het teken staan van: Twijfel (Thomas)

Opmerkingen of vragen voor deze of de volgende maand?

Wij horen het graag! predikant@gouderaksekerk.nl of 0182-372383

