

Werkblad Maart: Maria - toewijding

Het verhaal: Maria zalft de voeten van Jezus

In het verhaal van vandaag hebben Lazarus, Marta en Maria een feestelijke maaltijd met Jezus. Tijdens het eten pakt Maria een flesje met nardusolie en giet die over de voeten van Jezus. Nardusolie heeft een erg sterke, 'zware' geur. Het werd gebruikt in medicijnen en om een lichaam voor te bereiden op de begrafenis. Ook werd het soms toegevoegd aan de olie waarmee een koning of andere belangrijke leider gezalfd werd. De laatste twee toepassingen zie je terug in het Bijbelverhaal van Johannes. Johannes vertelt niet waarom Maria de kostbare olie over Jezus' voeten giet. Je kunt er een speciaal eerbetoon in zien – het verhaal speelt zich tenslotte af tijdens een maaltijd ter ere van Jezus. Maria laat dan met de olie zien dat Jezus volgens haar de koning is die God beloofd heeft. Maar haar daad wijst ook in een andere richting: als verwijzing naar zijn dood en begrafenis, die steeds dichterbij komen. Judas heeft kritiek op Maria, omdat zij het geld van de dure olie niet gebruikt om de armen te helpen. Maar Jezus wijst die kritiek af. Natuurlijk moeten zijn volgelingen ook voor de arme mensen zorgen. Maar in zijn afscheidsrede voor de leerlingen benadrukt Jezus steeds weer dat bij alles wat ze doen de liefde centraal moet staan. Liefde voor elkaar, maar ook liefde voor Jezus. Later zal er nog alle gelegenheid zijn om voor de arme mensen te zorgen, maar Maria grijpt deze unieke kans terecht aan om haar liefde en eerbied voor Jezus te tonen, en ook om aan alle aanwezigen te laten zien wie Jezus is.

Kleurplaat:



Puzzel: Zoek de woorden op in de woordzoeker. Alle woorden komen uit Johannes 20. Zoek het Bijbelgedeelte er maar bij.

L	F	A	R	G	S	U	Z	E	J
N	E	N	G	E	L	E	N	M	I
O	D	P	E	J	N	H	N	V	E
O	F	E	I	N	R	E	E	R	T
Z	O	S	D	C	E	E	R	E	H
M	O	D	I	O	S	K	U	D	O
A	L	N	N	M	E	I	E	E	M
R	E	O	M	I	O	K	D	T	A
I	G	V	J	N	G	N	E	O	S
A	D	A	H	U	I	L	E	N	D

AVOND
DEUREN
DISCIPEL
DOEKEN
ENGELEN
GELOOFDE
GRAF
HUILEND
JEZUS
MARIA
SIMON
TEKENEN
THOMAS
VREDE
ZOON

Welke zin kun je maken van de letters die overblijven?

Lied: U alleen wil ik aanbidden <https://www.youtube.com/watch?v= qe2KOD6RDI&t=4s>

Spel:

De geur van de olie verspreid zich door het hele huis. Maar Judas is er niet blij mee. Zonde vindt hij het! Kunnen we die geur niet stoppen? In dit spel proberen we zowel de geur in de vorm van een ballon te verspreiden en we proberen de geur van de ander te stoppen!

WAT HEB JE NODIG?

twee ballonnen

WAT GAAN WE DOEN?

Maak twee teams, die in een rij tegenover elkaar gaan staan. Als je met z'n tweeën bent, ga je gewoon tegenover elkaar staan. Laat er anderhalve meter (of meer) ruimte tussen de teams of de spelers zijn.

Elke speler of elk team heeft een ballon met een eigen kleur. Je probeert de ballon achter de rij van de tegenpartij de grond te laten raken. Pas als de ballon de grond achter een team of de ander raakt, is het een punt.

Raakt de ballon de grond voor de rij, dan is dat een strafpunt voor het team dat die ballon als laatste heeft aangeraakt.

Veel plezier!