

Thomas - Twijfel

Bijbelverhaal ongelovige Thomas

Op Goede Vrijdag hebben we gehoord, dat Jezus is gestorven aan het kruis. Met Pasen hebben we gevierd dat Jezus is opgestaan uit zijn graf, uit de dood: Jezus leeft! Hij is niet meer dood. Hoe zouden de mensen in die tijd dat hebben meegemaakt?

Stel je maar eens voor: Eerst zagen de leerlingen (de apostelen) Jezus sterven en een paar dagen later is Hij in hun midden, ze voelen hoe Hij bij hen is en ze verstaan zijn woorden. Zie je het voor je?

Hoe zouden de leerlingen hierop hebben gereageerd? Zouden ze hun ogen hebben geloofd? Dat is natuurlijk best niet niks. Je ziet iemand dood gaan en daarna is hij weer bij je.

Vandaag horen we het verhaal van Thomas. Thomas vond het moeilijk om te geloven dat Jezus leeft. Luister maar naar het verhaal op de achterkant van dit blad.

Woordzoeker:

Zoek de woorden op in de woordzoeker. Alle woorden komen uit Johannes 20. Zoek het Bijbelgedeelte er maar bij.

L	F	A	R	G	S	U	Z	E	J
N	E	N	G	E	L	E	N	M	I
O	D	P	E	J	N	H	N	V	E
O	F	E	I	N	R	E	E	R	T
Z	O	S	D	C	E	E	R	E	H
M	O	D	I	O	S	K	U	D	O
A	L	N	N	M	E	I	E	E	M
R	E	O	M	I	O	K	D	T	A
I	G	V	J	N	G	N	E	O	S
A	D	A	H	U	I	L	E	N	D

AVOND
DEUREN
DISCIPEL
DOEKEN
ENGELEN
GELOOFDE
GRAF
HUILEND
JEZUS
MARIA
SIMON
TEKENEN
THOMAS
VREDE
ZOON

Welke zin kun je maken van de letters die overblijven?

Johannes 20 vers 19-31

Het was avond en de leerlingen van Jezus waren samen. Ze hadden de deur op slot gedaan, want ze waren bang. Toen kwam Jezus binnen. Hij ging tussen ze in staan en zei: "Vrede zij met jullie" Hij liet zijn handen zien en z'n zij. De leerlingen waren enorm blij toen zij de Heer zagen. Toen zei Jezus nog een keer: "Vrede zij met jullie".

Thomas, een van de twaalf, ook Dídymus genaamd, was er niet bij toen Jezus kwam. Hij hoorde het van de andere leerlingen. Zij vertelden hem: "Wij hebben Jezus gezien." Maar hij antwoordde: "Zolang ik de spijkergaten niet in zijn handen heb gezien, en mijn vinger er niet in heb gestoken en ik mijn hand niet in de snee in zijn zijde heb gelegd, zal ik het zeker niet geloven." Acht dagen later waren de leerlingen weer samen in het huis. Thomas was er nu wel bij. Hoewel de deuren op slot waren kwam Jezus binnen. Hij ging tussen ze in staan en zei: "Vrede zij met jullie." Toen zei Hij tegen Thomas: "Kom hier met je vinger en kijk naar mijn handen. Steek je hand uit en leg die in mijn zij. Wees niet langer ongelovig maar gelovig." Thomas riep uit: "Mijn Heer en mijn God!" Toen zei Jezus tot hem: "Je gelooft omdat je Mij hebt gezien? Zalig de mensen die Mij niet hebben gezien en toch geloven."

Kleurplaat:

