

# De eerste scheppingsdag

## Uit de kijklbijbel

In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en leeg. Een stormwind woei over het donkere water. Toen riep God: 'Licht!' en het werd licht. God zag dat het licht goed en mooi was, en Hij scheidde het licht van het donker. Hij noemde het licht: dag, en het donker noemde Hij: nacht. Dat was de eerste dag.

## Verhaal

Heel lang geleden was er nog niets op de aarde. Toen was jij er nog niet. Ik was er ook nog niet. Jouw opa en oma waren er zelfs nog niet! Helemaal voorin de Bijbel kunnen we dat lezen (leg de Bijbel open bij Genesis). De aarde was woest en leeg. Het was donker op de aarde. Er waren geen plantjes, geen bomen, geen mensen, geen dieren, er was helemaal niets op de aarde. Weet je wat er wel was? Water. Overal op de aarde was water. Het was één grote zee. Toch was er wel iemand: de Heere God. Hij is er altijd geweest. Hij is nooit gemaakt, Hij is er altijd al. Hij is van eeuwigheid, dat betekent dat Hij zonder begin is. De Heere God wil graag dat je weet hoe machtig Hij is, hoe wijs Hij is. Dat kun je vandaag horen.

Dat kun je ook zien als je naar dit plantje kijkt, of als je naar jezelf kijkt. Wie kan een plantje maken? Wie kan een mens maken? De Heere God kan het! Hij alleen kan het! Hij is almachtig. Hij kan alles. De Heere God heeft er ook niets voor nodig om wat te maken. Een plantje groeit uit zaad, dan heb je eerst een zaadje nodig. Maar de Heere God heeft niets nodig. Hij zegt het en het is er! Wat is Hij machtig! God zegt: 'Daar is licht'. En dan is het licht. Nu is het niet donker meer op de aarde. Het licht noemt de Heere God dag en het donker krijgt van de Heere God ook een naam: nacht. Het is avond geweest en het is dag geweest, de eerste dag.

*Volgende maand het vervolg verhaal!*



Kleurplaat

## Lied

God van licht – opwekking 807

