



GOD HEEFT EEN VOORKEUR VOOR HET LICHT EN HET LEVEN IN EEN CHAOTISCH HEELAL (06-10-2024)



Bijbelgedeelten: Genesis 1: 1-5 / Deuteronomium 32: 8-12 / Johannes 1: 1-14

Bij een moeilijk probleem zeggen we weleens tegen elkaar: ‘Laten we bij het begin beginnen’. De Bijbel begint in Genesis 1 ook bij het begin. Bij het begin van de schepping. De Bijbel begint zelfs bij het begin vóór alle begin. Het is een loflied dat hier klinkt. Met welk doel? Niet om ons informatie te verschaffen of een of andere wetenschappelijke theorie over het ontstaan van de aarde dat we met ons verstand begrijpen. Maar om ons op te wekken om onze Schepper, de God van Israël, de drie-enige God te loven, te danken en te aanbidden. Maar Genesis 1 is ons ook geschonken om ons te troosten en te bemoedigen. Het scheppingsbericht is ook een troostlied dat ons wil bemoedigen in de vaak moeilijke omstandigheden van het leven (zie Jesaja 40: 25-31).

We luisteren naar dit loflied en troostlied met het oog op ons leven. We beginnen bij het begin. Wat betekenen de woorden ‘In den beginne’? Letterlijk vertaald, betekent dit ‘In een begin’. Wanneer dat precies was, weten we niet. Deze woorden vertellen ons alleen dat God aan alles vooraf is gegaan. Hij staat aan het oerbegin van alles. Daarom is deze wereld en ons eigen leven geen toevalstreffer, zoals de evolutietheorie ons wil laten geloven. Nee, alles is bewust door God geschapen. Hij heeft deze schepping en ook ons leven gewild. In de woorden ‘In den beginne’ klinkt de relatie tussen God en Zijn schepping, tussen God en ons leven door. Dit staat haaks op onze cultuur. Daar hoor je meer dan eens dat de aarde en ons bestaan er toevallig zijn. En daarmee uiteindelijk zonder doel en zonder zin zijn. Dit leidt tot een pessimistisch levensgevoel dat onze cultuur doortrekt en niet alleen ouderen, maar ook jongeren in de greep heeft. Maar Genesis 1:1 is een medicijn tegen dit pessimistische levensgevoel. Wij zijn niet toevallig op aarde. God heeft ons bestaan bewust in het aanzijn geroepen. Hij heeft ons leven gewild!

‘In den beginne schiep God de hemel en de aarde’. Het woord scheppen komt voor in Genesis 1:1, 21, 27 en in Genesis 2:3! Wat is scheppen? Dit woord wordt in de Bijbel alleen gebruikt voor God. Hij schiept iets uit niets door te spreken. En dan gaat het in de Bijbel altijd om iets bijzonders, iets buitengewoons en iets nieuws, om iets dat er eerder niet geweest is. Zo heeft God de hemel en de aarde, de mensen en de dieren, Israël geschapen en zal er voor zorgen dat Zijn volk niet van de aardbodem wordt weggevaagd. En straks wordt door Hem een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geschapen. Maar God schiept door wedergeboorte ook in ieder die in Hem gelooft een nieuw hart en een vaste geest (zie Psalm 51:12). Hier zien we God in het hart. Hij vol is liefde en genade, vol goedheid en ontferming betrokken op Zijn schepping en op Zijn schepselen. Hij verlangt ernaar alles buiten ons en in ons nieuw te maken, zodat wij in Christus een nieuwe schepping zullen zijn. Dat is, kijkend naar ons eigen leven, waarin door de zonde zoveel breuken en barsten gekomen zijn, ongelooflijk bemoedigend.

God schiep hemel en aarde. Daarmee spreekt Hij met twee woorden. Maar voordat mens en dier geschapen worden, zoomt Genesis 1: 2 eerst in op de aarde. ‘De aarde was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed’, zo horen wij. De woorden woest en leeg ‘tohoe wa bohoe’ klinken uiterst dreigend. Er klinkt iets in door van het onheilspellende, van de woeste en chaotische realiteit die op aarde heerst. Je wordt daar niet blij van, veeleer bang als je dit hoort. Het woord ‘tohoe’ komt 20 keer voor in het Oude Testament en het woord ‘bohoe’ komt 3 keer voor. Maar dan steeds samen met het eerste woord. Woest en leeg! Het is de ervaring van de verwoestijning en verwoesting, van de chaos en zinloosheid. Daar valt als mens niet te leven. En dan volgt er ook nog ‘en duisternis was op het aangezicht van de watervloed’. Deze afgrond heeft een gezicht, maar is bedekt met duisternis en daardoor door ons niet te zien. We horen hiervan iets doorklinken van de drie uur dikke duisternis waarin de Heere Jezus op Golgotha de verlatenheid van Zijn Vader ervaaarde. Hij zag de afgrond recht in de ogen. Hij alleen en niemand van ons met Hem. Wie kan deze onleefbare woestenij omvormen en tot een leefbare aarde maken?

Voordat we horen dat God dat doet door te spreken, zien we eerst nog iets anders. We lezen: ‘en de Geest van God zweefde over de wateren’. Dus boven het aangezicht van die oer-oceaan zweeft de Geest van God. De wind van de Geest van God, de adem van God gaat over de watervloed. De Geest zweefde boven het water. Zweven is hier niet het kalme en rustig zweven, maar staat in verband met Deuteronomium 32: 8-12. Daar spreekt Mozes over God die Zijn volk geleid en gedragen heeft door de Rode Zee en de woestijn, zoals een arend haar jongen opwekt om uit het nest te gaan om te

leren vliegen, maar de jongen opvangt zodra ze dreigen neer te storten. Zoals de moederarend wakend en dragend boven en onder haar jongen zweeft, zo waakt de Geest over de chaotische en dreigende watervloed. De Heere laat Zijn schepping niet vallen en niet los. Ook na de zondeval kijken wij in de wereld, in onze samenleving, in alles wat er in en rondom Israël gebeurt, maar ook in ons eigen leven de oer-chaos in het duistere aangezicht. We kunnen dan denken aan de leegte een eenzaamheid, geweld en dreiging die mensen ervaren. De volken die Israël voortdurend bedreigen. Maar we worden er ook in ons eigen leven mee geconfronteerd: onbegrijpelijke bittere pijn, schuld en schaamte, gebrokenheid en wanhoop... Misschien herkent u of jij het in je eigen leven of in de samenleving om je heen.

Eén ding moeten we dan niet vergeten. Dat is, dat de Geest zweefde over de wateren als teken dat God de wereld, Zijn volk en ons leven niet aan het lot overlaat. Dat mag een bemoedigende zekerheid zijn in het geloof. Maar dan ineens en voor het eerst klinkt Gods stem. En God zei: 'Laat er licht zijn!' en er was licht. God scheidt door te spreken het licht over de duistere afgrond. God die licht is en in Wie geen duisternis is, spreekt en het is er. Door dit licht, dat niet het licht is van de lichtdragers, zon, maan en sterren, vormt God de donkere afgrond om tot een bewoonbare aarde. De evangelist Johannes hoort er de Naam van de Heere Jezus in door klinken in zijn evangelie (zie Johannes 1:1-5). Het Licht, Jezus Christus, heeft de duisternis overwonnen. Je hoort in het wegvlugten van de duisternis bij de schepping al de eindoverwinning doorklinken. Daarmee spreekt de Heere God vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel Zijn voorkeur uit voor het licht. Hij zag dat licht goed, tov was. Het beantwoordt helemaal aan Gods bedoeling en aan Zijn bestemming: Licht geven! Goed, tov, dat zegt God niet van de duisternis en van de nacht. Hij haalt juist licht en duisternis uit elkaar en geeft het licht de naam 'dag' en de duisternis de naam 'nacht'. Hij wijst beiden hun plek in de schepping. Dat mag ons troosten als de nacht van aanvechting en beproeving, van ziekte en rouw over ons leven komt. God wil ons ook en juist dan beschijnen met het licht van Zijn liefde en nabijheid. Je ziet dan iets van het licht van de eerste dag, dat je gebroken bestaan beschijnt. God wil zo ook in ons geestelijke leven scheiding maken tussen licht en duisternis, opdat wij wandelen zullen als kinderen van het licht.

De afwisseling van dag en nacht is uiteindelijk ook een zegen. Na een lange dag geeft God ons de nacht van de rust, waarin we ons aan Hem mogen toevertrouwen op weg naar de nieuwe morgen, naar Gods stralende toekomst, waarop geen nacht meer volgen zal. Dit kan dankzij Christus, het eeuwig Licht, in Wie wij het vriendelijk aangezicht van God zien, dat ons beschijnt dag en nacht. Daarom worden wij geroepen, om te beginnen op de eerste dag, de opstandingsdag van de Heere Jezus, de zondag. Bij het begin beginnen is: God te loven als de Schepper en Verlosser van ons leven.

Vragen (persoonlijk of als bijbelstudiegroep):

- Wat vind je van de stelling, dat de Bijbel niet begint met informatie over het ontstaan van de aarde, maar met een loflied en met een troostlied?
- Wat spreekt jou in dit loflied en troostlied het meeste aan?
- Waarom is het voor jou bemoedigend om in het geloof te weten dat God jouw bestaan gewild heeft?
- Waarover verwonder jij je het meest als je nadenkt over dat wat God scheidt en denk daarbij aan de hemel en de aarde, mens en dier, Israël en de nieuwe geboorte van een rein hart?
- Waarin kom jij in onze samenleving en in je eigen leven iets tegen van waar je de chaosmachten van de duisternis in het gezicht ziet?
- Wat zegt het je dat de Heere Jezus de afgrond van de duisternis recht in de ogen heeft gezien aan het kruis?
- Welke betekenis heeft het voor jouw leven dat God het licht en de duisternis, dag en nacht een eigen plek geeft en het licht goed noemt en de duisternis niet?

Voor de kinderen: <https://abcvoorkinderen.nl/schepping> en het speciale Werkblad Oktober

Om te luisteren:

<https://www.youtube.com/watch?v=UEOVR5Bpstc> (Laat er licht zijn – Reyer met ELINE)

<https://www.youtube.com/watch?v=WqyAAv9ZzAk> (De schepping getuigt – Nederland Zingt)

<https://www.youtube.com/watch?v=d2IzVOblGXo> (U die mij geschapen hebt – Remco Hakkert)

Quote:

*De GOD Die de bergen, oceanen en het heelal schiep,
vond dat de WERELD niet COMPLETE was zonder jou...*

'Leven in Gods schepping' is het jaarthema 2024-2025, zie ook www.gouderaksekerk.nl.

Opmerkingen of vragen over het jaarthema? predikant@gouderaksekerk.nl of 0182-372383

HET TOPPUNT
VAN KUNST:
GODS
SCHEPPING

