

De tweede scheppingsdag

Uit de kijklbijbel

Op de tweede dag maakte God de blauwe lucht en de wolken. Die noemde hij: hemel. Toen was de tweede dag voorbij.

Vervolg verhaal

Wel is er nog overal water. Het is licht, maar je ziet nog weinig, omdat het zo mistig is. De Heere God gaat het water uit elkaar trekken. Beneden komt water, een heel grote zee en daar boven komt ook water, dat zijn de wolken. Misschien heb je dat wel eens gevoeld als het mistig is, dan word je nat. Er komen druppeltjes water aan je wimpers. Dat komt van het water dat in de wolken zit. Als het regent, komt het water ook uit de wolken. Dan zet je een paraplu op om niet nat te worden. Dan wordt het weer donker, de tweede dag is voorbij.

Kleurplaat



Lied

Een rivier vol van vrede – Opwekking 88

Ik woon in een cadeau – Liedjesbijbel lied 1

Om over na te denken

God geeft ons de opdracht om goed voor de aarde te zorgen. Helaas maken wij als mensen op dit gebied veel fouten, met als gevolg dat de zeespiegel stijgt.

Wat gebeurt er als de zeespiegel stijgt?

Wat kan je doen om goed voor de aarde te zorgen?

Knutsel regenhanger

Benodigheden

A4 papier, watten, schaar, lijm, wol, eierdoosjes, blauwe verf, naald

Beschrijving

Teken een wolk op het A4 papier en knip deze uit. Beplak deze met watten. Knip de eierdopjes uit de eierdoos en verf deze blauw. Knip een aantal draden wol af en rijg de eierdopjes aan de draden. Lijm de draden vast aan de achterkant van de wolk, en je kunt je regenhanger ophangen!



Proefje

Benodigheden

Drinkglas, theelepel, water, olie, afwasmiddel

Beschrijving

Vul het glas voor de helft met water. Schenk een klein laagje olie in het glas. Wat denk je dat er gebeurt als je in het glas roert?

Roer met de theelepel in het glas. Wat is er gebeurd?

Doe afwasmiddel op de theelepel. Doe de theelepel met afwasmiddel in het glas. Wat denk je dat er gebeurt als je weer in het glas roert?

Roer weer met de theelepel in het glas. Wat is er nu gebeurd? Hoe denk je dat dit komt?

Uitleg

Op de tweede scheppingsdag maakt God een scheidingswand tussen het water op aarde en het water in de lucht. Net als de scheiding tussen het water en de olie. Zou die scheiding er niet zijn, dan is het chaos, net als wanneer het afwasmiddel in het glas komt.

Los de rebus op

