



## GOD ZORGT VOOR ZIJN SCHEPPING IN EEN TIJD VAN EEN STIJGENDE ZEESPIEGEL (03-11-2024)



*Bijbelgedeelten: Genesis 1: 6-8 / Mattheüs 1:18-25 / Openbaring 21: 1-6*

**'Ik was helemaal nergens meer!'** Zo'n opmerking maak je bij een schokkende ervaring waarbij je je volledig ontredderd voelt. Luther wist dat als zo'n aangrijpende ervaring zich in zijn leven voor zou doen: 'Ik ben in elk geval altijd ergens onder de hemel'. De Heere heeft op de eerste scheppingsdag de aarde en de hemel, maar ook het licht geschapen. Licht en duister, dag en nacht heeft Hij hun plek gewezen. De tweede dag breekt aan. Aan het begin van de tweede scheppingsdag is de aarde nog onbewoonbaar. Er is geen ruimte om te leven en geen lucht om te ademen. Want de duisternis is wel geweken, maar de angstaanjagende watervloed is nog aanwezig. Op de tweede scheppingsdag gaat God die chaotische watervloed onder handen nemen. Zijn stem klinkt opnieuw. En God zei: 'Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en wateren.' God maakt het uitspansel. Wat is dit uitspansel? Dat woord uitspansel komt van het Hebreeuwse woord 'rakia'. Dit woord betekent **vastmaken of stevig maken**. Het duidt op een zeer stevige, solide, duurzame scheidingswand. God maakt zo'n stevige scheidingswand, een blauwe koepel een gewelf boven ons op aarde. Het is het firmament, de hemel boven ons. En de Heere God duwt met Zijn hand een deel van de watermassa op aarde achter deze scheidingswand. Daardoor ontstaat er ruimte om op aarde te leven tussen het water dat boven de aarde is opgeborgen en het water dat achterblijft op de aarde en onder de aarde. Dit werk rondt de Heere God pas af op de derde dag, want dan horen we dat er land in zicht komt en God op aarde het water zijn plek geeft in oceanen en zeeën, in meren en rivieren. De tweede dag heeft dus iets onvoltooids. Daarom staat er aan het einde van de tweede dag alleen: 'En het was zo', maar niet 'En God zag dat het goed was', zoals bij de andere scheppingsdagen. De tweede dag verkondigt ons vooral dat er ruimte komt midden in dat oerwater om te leven, te wonen en adem te halen. En vertelt ons hoe de Heere dat leven beschermt door die stevige scheidingswand te maken.

Welk beeld wordt er met die scheidingswand, dat gewelf boven de aarde opgeroepen? Dat is een klassiek beeld van de aarde als een plat vlak met daaroverheen een dak. Wij weten echter beter. Wij weten dat de aarde een planeet is, die niet omgeven is door een hemelocean, maar door een dampkring. In onze ogen is het beeld dat de Bijbel hier schetst primitief. Daarmee is dit beeld echter nog niet zonder betekenis. Want wat Genesis 1 ons wil verkondigen is geen natuurkundige informatie, maar een boodschap vol van heil, troost en zegen.

Vanuit de tweede scheppingsdag komen **vier aspecten** als boodschap van heil tot ons:

1. De eerste boodschap die tot ons komt vanuit de tweede scheppingsdag is dat het leven op aarde, omgeven door de oerwateren, **een bedreigd bestaan** is. God heeft dat oerwater teruggedrongen achter een stevige scheidingswand, achter het hemelgewelf. Maar wij mensen zijn in staat dat veilig opgeborgen water weer over ons af te roepen. Hoe? Door ons niets aan te trekken van God en van Zijn heilzame geboden. Zo'n levenshouding kan niet ongestraft blijven. Denk maar aan de zondvloed in de dagen van Noach. Dan gaan veertig dagen lang de fonteinen van de afgrond en de sluizen van de hemel open, vanwege de goddeloze levenswandel van de tijdgenoten van Noach. Ondervinden wij in onze tijd ook niet hetzelfde? Door onze onbeheerste omgang met de schepping veroorzaken wij klimaatverandering, door het gat in de ozonlaag warmt de aarde op. Met als gevolg dat we te maken krijgen met een stijging van de zeespiegel door smeltende ijskappen. Dankzij onze dijken houden wij het nog droog, maar dat geldt niet voor landen die veel kwetsbaarder en armer zijn. En wat te denken van luchtruimvervuiling en brokstukken van meteorieten die de aarde in één klap kunnen vernietigen? Wij leven in een bedreigd bestaan, dat we over onszelf afroepen en niet door wetenschap en techniek kunnen worden opgelost; hoe goed natuurlijk de vele initiatieven tegen klimaatverandering ook zijn.

2. Dat brengt ons bij de tweede boodschap die ons aangereikt wordt vanuit de tweede scheppingsdag. Want hoe noemt God in Genesis 1: 8 dat gewelf, die scheidingswand? Hij noemt dat 'hemel'. De hemel is dus de blauwe lucht boven ons, daarboven de hemelocean en daar weer boven de woonplaats van God. Paulus noemt dat de derde hemel. De dichter van Psalm 19: 2 maakt duidelijk dat het uitspansel verwijst naar God, Die woont en troont boven die scheidingswand en boven de hemelocean. God regeert en staat boven de watervloed, boven de overstromingen, boven alle brokstukken van meteorieten. Dat mag ons in het geloof een diep besef van **veiligheid en geborgenheid** geven. Alles, tot mijn kleine

bedreigde leventje aan toe, is in Gods hand. De Heilige Geest wil ons, door te zien met geloofsogen naar de hemelkoepel boven ons, een diep besef van geborgenheid en veiligheid geven. Hij wil ons leren om in de schepping zelf tekens te ontdekken, die heenwijzen naar de Heere, onze Schepper, Die als Koning regeert. Tegelijk klinkt in de schepping van dat hemelgewelf de boodschap door dat God een **grens** stelt aan ons mensen. Hij bakent door de hemelkoepel de ruimte af en zegt: Onder die hemelkoepel zul jij als mens leven op de aarde. Dat roept de vraag op wat de mens dan toch in de ruimte zoekt? De mens **verlegt de grenzen** en is op zoek gegaan met (on)bemande ruimteschepen, naar leven op de maan en terug, maar ook verder. Maar zonder de bescherming van een stukje meegebracht materiaal van de aarde (zoals een ruimtepak), kan de mens op de maan echt niet wonen, leven en liefhebben. Buiten de aarde is het voor ons mensen onleefbaar. God roept ons op tot de jongste dag de door Hem gestelde grenzen eerbiedig te respecteren.

**3.** Dat brengt ons bij de derde boodschap. Het Koninkrijk van God is nog niet definitief doorgebroken. We wachten op de jongste dag en daarmee op Jezus wederkomst in heerlijkheid. Dan zullen volgens de apostel Johannes hemel en aarde nieuw gemaakt worden. De zee en het oerwater zullen er niet meer zijn. **God zal wonen bij de mensen. Dan heeft het uitspansel haar roeping voltooid.** Dan is boven alle twijfel, angst en aanvechting verheven dat God Koning is en dat we voor eeuwig veilig en geborgen zijn in Gods Koninkrijk. Wat kun je daar soms intens naar verlangen. Daarom blijven wij met groot verlangen de Heere Jezus uit de hemel verwachten.

**4.** Dan zal ook **onze levensruimte** volkomen zijn. Dat is de vierde boodschap die ons wordt aangereikt vanuit de tweede scheppingsdag. Door het scheppen van het uitspansel blijkt dat de Heere God **Ruimtemaker** is. Dat betekent ook de naam 'Jezus'. **Hij die redt of Hij die ruimte maakt.** De Heere Jezus maakt ruimte bij God, door Zijn kruis en opstanding, niet alleen voor schepselen, maar ook voor zondaren. Zondaren die de door God gestelde grenzen zo vaak overschrijden. Maar in Jezus ontvangen we vergeving en vrije toegang tot God. In Hem roepen we niet tot een koperen hemel, maar leven we onder een open hemel. Daarom wanneer je (de) ruimte ontbreekt, wanneer je door schuld, wroeging en zelfverwijt de adem benomen wordt, schuil dan bij de Heere Jezus. Hij doet wat Hij is en Hij is wat Hij doet: **ruimte maken**. Vertrouw je aan Hem toe. Dan kan het leven zwaar zijn. Maar **nergens** ben je nooit. Met Luther mag je dan zeggen: 'Ik ben in elk geval altijd **ergens** onder de hemel' waar je in het geloof mag weten van Gods bescherming en geborgenheid in Jezus, de Ruimtemaker. Lof zij U Christus, in eeuwigheid!

#### Vragen (persoonlijk of als bijbelstudiegroep):

- Wat spreekt je aan in het gebeuren van de tweede scheppingsdag?
- Hoe zou je de boodschap van de tweede scheppingsdag samenvatten en actueel toepassen naar onze tijd?
- Wat vind je van de voorstelling van het uitspansel zoals de Bijbelschrijver dat ons vertelt? Volledig achterhaald, of een benadering die ons juist verder kan helpen?
- Vanaf de tweede scheppingsdag hangt de aarde aan de hemel. Wat zijn de concrete gevolgen als we de aarde en de hemel van elkaar losmaken?
- Wat betekent het voor jou (geestelijk) leven dat God in de Heere Jezus een Ruimtemaker is?
- Hoe denk je over de hemel als de woonplaats van God en wat bemoedigt jou te weten dat God op de jongste dag zal neerdalen en te midden van de mensen komt wonen? (zie Openbaring 21: 3)
- Bespreek met elkaar de volgende uitspraak: 'Hoe kun je kijkend naar boven en lettend op de onmetelijkheid van het heelal nog geloven in een God, die zich om mensen bekommert?' zei een hoogleraar sterrenkunde tegen zijn collega. 'Ach', antwoordde hij, 'dat hangt gelukkig niet van de grootheid van het heelal af. Maar van de grootheid van God en in die onmetelijk grote God geloof ik. De God die op de tweede dag sprak: Daar zij een uitspansel.'

**Voor de kinderen:** <https://abcvoorkinderen.nl/schepping> en het speciale Werkblad November

#### Om te luisteren:

<https://www.youtube.com/watch?v=rJ5oNxasfNU> (Tranen voor de schepping – Reisgenoten)

<https://www.youtube.com/watch?v=NkPd9nZXGBk> (De hemel vertelt – Marcel & Lydia Zimmer)

<https://www.youtube.com/watch?v=tnmJsp7Okhw> (Lopen op het water – Opwekking 789)

#### Quote:

*Ik ga liever door een storm met Jezus, dan dobberend door het leven zonder Hem.*

'Leven in Gods schepping' is het jaarthema 2024-2025, zie ook [www.gouderaksekerk.nl](http://www.gouderaksekerk.nl).

Opmerkingen of vragen over het jaarthema? [predikant@gouderaksekerk.nl](mailto:predikant@gouderaksekerk.nl) of 0182-372383