

2 DIENSTBAAR LEVEN

2026 (her)ontdekken van bewust diaconaal leven jaarthema 2025-2026



In de beleidsbijlage 'Het GEVEN van de GAVEN' staat de achtergrond van de maandelijkse collectiedoelen. Samengevat komt het erop neer dat aan de hand van Mattheüs 25: 31-46 de diaconiecollecten thematisch zijn ingedeeld. De thema's zijn: zorg voor hongerigen en dorstigen, **zorg voor gevangenen en vredestichters**, zorg voor zieken, en zorg voor vreemdelingen en ontheemden (naakten). Het gedeelte in Mattheüs wordt ook wel de 'werken van de barmhartigheid' genoemd en door de collectiedoelen te 'clusteren' in de genoemde thema's komen al deze werken in het kerkelijk jaar als collectedoel één of meerdere keren aan de orde. De genoemde thema's worden vanuit de diaconie ingevuld met een concreet binnen- en buitenlands collectedoel, welke in de kerkbode, bij de afkondigingen voorafgaand aan de collecte en op de schermen met de gemeente worden gedeeld.

Lezen: 2 Kronieken 28 vers 1-15; Colossenzen 1 vers 15-23 en Mattheüs 5 vers 9. Thema: gevangenen en vredestichters

Het is een mooie en bemoedigende zaligspreking:

'Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden'. In een wereld vol geweld en conflicten is deze zaligspreking een verademing. Je kunt deze zaligspreking vertalen met de woorden 'zalig zijn de vreedzamen'. Dat duidt op een innerlijke houding. Je kunt het ook vertalen met: 'zalig zijn de vredemakers'. Dit staat er letterlijk in de grondtaal, het Grieks.

Nu kun je op twee manieren vrede tot stand brengen: als bemiddelaar in een conflict tussen twee partijen of vrede sluiten als je zelf één van de partijen bent in een conflictsituatie. Wat in de verschillende situaties gevraagd wordt is in ieder geval inlevingsvermogen, wijsheid, nederigheid en zelfverloochening.

Je bent echt te feliciteren als je een vredestichter bent.

In 2 Kronieken 28 vers 1-15 komen we in de profeet Oded een vredestichter tegen. Hij is profeet in de tijd dat koning Achaz is in Juda. Inmiddels is het volk Israël geen eenheid meer, maar bestaat uit het tienstammenrijk Israël en het tweestammenrijk Juda. Koning Achaz regeert op een brute manier en schrikt er niet voor terug zijn eigen zonen te offeren aan de afgod Moloch. Als gevolg van de afgodendienst trekt God Zich terug. In die tijd wordt Juda aangevallen door het leger van de Syriërs, maar ook door het broedervolk Israël. Er worden verschrikkelijk veel slachtoffers gemaakt. Vrouwen en kinderen worden als slaven meegenomen naar Samaria. Oorlog maakt echt het slechtste in een mens los. Maar midden in die gewelddadige en corrupte tijd is daar opeens de profeet Oded. Hij stelt vragen bij de overwinning van het broedervolk Israël. Hij zegt: wat hebben jullie gedaan? Ja inderdaad, God was boos op Juda vanwege alle goddeloosheid en kwaad, afgodendienst en geweld. Maar in vers 9 stelt Oded dat het machtsvertoon van het leger van Israël buiten alle proporties is. Vervolgens gebruikt de profeet Oded in vers 10 en 11 twee argumenten waarmee hij het wrede optreden van het broedervolk Israël onder kritiek stelt. Het eerste argument is: wij horen bij elkaar en hebben één God. Het tweede argument is, dat niet alleen Juda, maar ook Israël schuldig staat tegenover God. Er is daarom geen enkele reden om je broedervolk zo te vernederen. Het verrassende is dat de Heere de profeet Oded inschakelt om hier een vredestichter te zijn. Hij krijgt het in vers 15 namelijk voor elkaar dat oorlogsmisdadigers door het Woord van God veranderen in barhartige Samaritanen. Zou Jezus bij Zijn vertelling over de barmhartige Samaritaan ook aan deze gebeurtenis gedacht hebben?

In 2 Kronieken 28 wordt in ieder geval duidelijk wat mensen die namens God spreken doen: zij stichten vrede en geven gevangenen zorg.

'Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden'. Welke boodschap klinkt er voor ons in deze geschiedenis?

Als je een beetje doordent op wat Oded hier als profeet zegt, dan hebben zijn woorden alles te maken met hoe God ons leven peilt. God weet dat we geneigd zijn van Hem weg te lopen en de afgoden van deze tijd te dienen en in onvrede met Hem en onze naaste te leven. Dat is doodzonde! Maar als je gaat beseffen dat jij net als die ander daarin schuldig staat tegenover God, zul je je niet verheffen boven de ander. Het besef dat je zondaar bent en de genade van God en de vergeving van de Heere Jezus nodig hebt, dat drukt je niet terneer, maar brengt je tot diepe verwondering. Wie ben ik dat de Heere Jezus mijn schuldig tekort vergeeft?! Je wordt door de Geest omgevormd tot een ander mens, een mens met nieuwe neigingen. **Je wordt mild, je wordt een vredestichter.**

De Heere Jezus zegt: **'Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden'**. Waarom zegt Jezus dit erbij, dat vredestichters 'Gods kinderen' worden genoemd? Dat heeft te maken met het feit dat als je een kind van God genoemd wordt, je op Hem, je hemelse Vader lijkt.

God de Vader is de grote Vredestichter zegt Paulus in Colossenzen 1 vers 19-20. God de Vader maakt door Jezus, Zijn eigen, enig en geliefd Kind vrede. Dat heeft de Heiland gedaan door Zijn lichaam en bloed te geven aan het kruis. Hij heeft daarmee het grote conflict dat ontstaan is in het paradijs, tussen ons en God, verzoend. Jezus heeft de verbroken relatie hersteld, vrede gemaakt. **De Heere Jezus is Gods Vredeskind.**

Dat ontdekte in de vorige eeuw de Canadese zendeling, Don Richardson. Hij werkte onder de Sawi's, een bevolkingsgroep in Indonesië. Er waren stammen die al generaties lang op voet van oorlog met elkaar leefden. Hoe zou die spiraal doorbroken kunnen worden? Richardson wordt dan geconfronteerd met het gebruik dat een baby als vredeskind aan een vijandelijke stam werd gegeven. Zolang de stam van de vijand goed voor het vredeskind zou zorgen, zou er geen oorlog komen. Dit was voor deze zendeling het aanknopingspunt om het Evangelie van Gods Vredeskind, de Heere Jezus, aan hen uit te leggen. Dit betekende dat veel Sawi's tot geloof kwamen en een ander leven gingen leiden. Zij werden door het Vredeskind, zelf kinderen van de vrede.

Wie tot Jezus komt en luistert naar de profeet Oded, weet: Ik ben een zondig mens en de Heere Jezus is het Vredeskind; Zijn vergeving heb ik nodig. Maar kom je zo tot Jezus, dan verandert Hij je door Zijn Geest in een gezegend mens. Je wordt een vredestichter. Je wordt en bent een zegen voor mensen in nood. Je gaat voor hen bidden en voor hen zorgen. Je geeft kleding en schoenen. Je ontfermt je over gevangenen buiten de gevangenis en wellicht ook daarbinnen. Je gaat bidden om vrede en recht en reikt de ander je hand en stelt je hart open voor de ander. Het Evangelie wordt gewoon heel concreet in ons leven en in de omgang met onze medemens: wees een vredestichter, zorg voor gevangenen, heb lief, stap over vijandschap en verbittering heen, maak een conflict goed als dat kan, zoek de ander op en laat het woord van Paulus ons de weg wijzen: 'Laat in uw hart de vrede van Christus heersen' (Colossenzen 3 vers 15). Als je zo leeft, word je herkend. Het gaat opvallen, vroeg of laat. **Kijk: een kind van God!**

Vragen:

1. Wat spreekt jou aan in het optreden van de profeet Oded als vredestichter?
2. In welke situatie van je eigen leven zou je graag meer vrede zien en ervaren?
3. Welke behoefte ervaar jij als het gaat om meer eenheid en vrede in de gemeente. Hoe stel je dat aan de orde en wat is je eigen inbreng hierin?
4. Het beeld dat Oded en Paulus in de genoemde Bijbelgedeelten van de mens tekent, is niet optimistisch, maar wel realistisch: schuldig tegenover God, vervreemd van God en vijandig gezind tegenover God. Als je dit Bijbels mens-beeld legt naast hoe er vandaag veelal over de mens gesproken wordt, wat valt jou daarbij op?
5. Op welke manier zouden wij dienstbaar kunnen zijn aan medemensen die in de gevangenis hun straf uitzitten? En wat kan stichting Epafra (het diaconaal collectiedoel deze maand) daarin voor ons betekenen?
6. In de gevangenis worden op zondagmorgen ook kerkdiensten gehouden. De gevangenispredikanten dragen daar een witte of grijze toga. Waarom zou dat zijn?
7. Gevangenen en vredestichters staan vaak in contrast met elkaar. Toch zitten vredesactivisten wereldwijd gevangen evenals politiek gevangenen. Via o.a Amnesty International en Gevangenezorg Nederland kan jij iets doen. Wil je dat?

Quote:

Vergeving is geen emotie. Het is een handeling van de wil.

Luistertip:

Als er vergeving is		Opwekking 629		https://www.youtube.com/watch?v=Auz7dGcELEg
Leer mij geven		Sela		https://www.youtube.com/watch?v=yIHKUsV1EjU
Als nieuw geboren (Psalm 32)		The Psalm Project		https://www.youtube.com/watch?v=X37PjzrmoWA

De diaconie is juist ook rond dit jaarthema erg geïnteresseerd in jouw mening of idee. Zou je die willen delen met één van de diakenen of via diaconie@gouderaksekerk.nl?