

Dienende liefde

Vorbereidingsweek op de viering van het Heilig Avondmaal, waarin we de geschiedenis van Ruth overdenken.

Zondag 31 mei 2026 09:30 uur Vorbereiding Heilig Avondmaal

Lezen: Ruth 1: 1-13

'Want het is voor mij veel bitterder' - de verdrietige geschiedenis en de uitzichtloze toekomst van Naomi. In dit bittere laat God Zich ontmoeten, hier in de persoon van Ruth. Deze geschiedenis speelt zich af in de Richterentijd. Het boek Richteren sluit af met: 'eenieder deed was juist was in zijn ogen'. Veelzeggend! Want was het ook juist in de ogen van God? Zo niet, dan kunnen de gevolgen inderdaad bitter zijn. En toch laat God niet los. Dat hopen we deze week samen te ontdekken in de geschiedenis van Ruth. God gebruikt het kwetsbare (een Moabitische weduwe) om Zijn weg van heil te openbaren. Een weg van heil die zich uiteindelijk ontvouwt in de Heiland. Hoe bitter je levensomstandigheden ook kunnen zijn, God laat je niet los. In Zijn Zoon heeft Hij ons ècht alles gegeven. Dan besef je: het is pas bitter zònder de aan mij geschonken genade in Jezus Christus. Hij wacht ons op met open armen bij de tekenen van brood en wijn. Bittere omstandigheden kunnen je verlammen. Ga er mee naar Jezus, want Hij is de Weg van uitkomst bij God.

Maandag 1 juni 2026 19:00 uur Censura Morum (kerkenraadskamer)

Lezen: Ruth 1: 14-22

Ruth houdt niet alleen veel van Naömi. Ze heeft ook de God van Naömi lief. Dat blijkt uit de woorden waarmee ze haar geloof belijdt: 'Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God'. Naömi heeft blijkbaar niet gezwegen over God en over Zijn volk. Het heeft diepe indruk gemaakt op Ruth en nu kan ze het volk van Naömi en de Heere God niet langer missen. Als je God liefkrijgt, krijg je ook Zijn volk lief. Dat komt ook in het Avondmaal naar voren, omdat we dat niet op ons eentje vieren, maar samen met vele anderen, samen met allen die de Heere Jezus liefhebben. Ja, wie voor de Heere God kiest, kiest ook voor Zijn volk. Zijn volk waar van alles aan mankeert. En toch wil de God van Ruth ook onze God zijn. In de Heere Jezus Christus gaat Zijn liefde naar ons uit en belijden we aan de Avondmaalstafel: U kan en wil ik niet missen!

Dinsdag 2 juni 2026

Lezen: Ruth 2: 1-13

'Genade gevonden in uw ogen' – hoe kijken onze geloofsogen richting God, in Wiens ogen wij genade mogen vinden? Dit laatste overkomt Ruth. Als buitenlandse weduwe bungelt zij aan de rand van de maatschappij. Zie het dan zèlf maar eens te redden. Hierin ligt de denkfout: niet ik kan mijzèlf redden, ik heb de genadige redding van God in Jezus Christus nodig! Dan kun je je gaan verwonderen zoals Ruth. In wat haar overkomt ligt de voorzienigheid van God: Hij voorzag in het gebrek van Ruth én Naomi. Dit gaat veel verder dan wat Ruth mag rapen op de akker van Boaz, Gods leefregel die de gebreklijdende ten goede komt. Ruth mag wandelen op de levensakker van God, onder Wiens vleugels zij gekomen is om toevlucht te nemen. In Jezus Christus zet God de deuren van Zijn levensakker wagenwijd voor ons open. In Hèm mogen wij genade vinden in de ogen van God. Dit is de dienende liefde van Jezus Christus, die de gebreklijdende ten goede komt! In Hèm wacht ons een volkomen loon. Ja, zelfs oneindig veel meer dan een evenredige compensatie voor datgene, dat wij hebben opgegeven om Hem te kunnen volgen. Wat een genade...

Woensdag 3 juni 2026

Lezen: Ruth 2: 14-23

Wij nodigen niet zomaar iemand uit om mee te eten. Doen we het wel, dan is dat meestal familie of een vriend(in). Door iemand te eten te vragen geef je aan dat je iets met de ander wilt delen, omdat er een band is. Dat komt aan het Heilig Avondmaal sterk tot uitdrukking als de Heere Jezus ons uitnodigt om Zijn lichaam en bloed te eten en te drinken in de tekenen van brood en wijn. De onzichtbare band tussen Hem en ons wordt erdoor versterkt. Zo iets wil Boaz ook zeggen, als hij Ruth uitnodigt om mee te eten met zijn personeel. Ze krijgt zelfs geroosterd koren aangereikt. Dat gold in die tijd als een traktatie. Ruth wordt overladen met vriendelijkheid. Ze ontvangt brood en wijn. Ze mag leven van het land, door zelf aren te rapen. Hier wordt duidelijk: bij Boaz hoort overvloed. Bij Jezus hoort overvloed. Bij een diaconale gemeente hoort overvloed.

Donderdag 4 juni 2026

Lezen: Ruth 3: 1-11

'Spreid uw vleugel over uw dienaar uit, want u bent de lossers' - woorden van hoop en afhankelijkheid. Woorden die je zou kunnen bidden aan de Heere Jezus: "Spreid Uw vleugel over mij uit, want U bent de Lossers." Zo'n gebed kan heel indringend en tegelijkertijd zeer ingetogen zijn, wanneer je achterom kijkt over de brokstukken van je leven. We mogen er mee naar Jezus gaan; onze Verlosser. Van Hem zijn we afhankelijk; in Hem vinden we hoop. Denk nooit dat je zonden hiervoor te groot zijn, want het volbrachte offer van Jezus Christus is oneindig veel groter. Belijd je zonden aan Hem; het is de weg naar genezing. Jezus is de Lossers; de Enige. Uit liefde zond God deze Lossers naar de wereld, omdat wij zonder Hem verloren zouden gaan. Jezus lost volkomen! In Hem schuilen we onder Gods vleugels; in Hem zijn we verlost van alles wat een innige relatie met God onmogelijk maakt. Deze Lossers gaf Zijn leven... om het ons voor eeuwig te schenken. In Jezus Christus' dienende liefde brengt Hij, als Goede Herder, het schepsel terug bij zijn en haar Schepper.

Vrijdag 5 juni 2026 19:30 uur Avondgebed (kerk)

Lezen: Ruth 3: 12-18

Dat was een moeilijke opdracht, die Naomi aan Ruth gaf om midden in de nacht Boaz te bezoeken. Er was moed en geloof in Gods leiding nodig. Ruth ging en is niet door Boaz afgewezen. Maar nu breekt een periode van wachten aan, want er is nog een lossers. Boaz houdt zich aan Gods geboden en regelt alles goed, voordat de relatie met Ruth werkelijkheid wordt. Als een teken en zegel van bemoediging en verbondenheid geeft hij Ruth, in haar omslagdoek, zes maten gerst mee. Het is een onderstreping van zijn liefde en trouw aan Ruth. Zes, dat is: ik ben met u op weg naar zeven. Nog even wachten. Als we Avondmaal vieren, zegt God ook tegen ons: Houd je lege handen maar op, dan doe ik er zes maten gerst in. Dat betekent: Ik help je in de wachttijd, waarin je wacht op de definitieve verlossing van je bestaan en op de bruiloft van het Lam. En soms ervaar je het al een beetje aan de tafel, het is al bijna de bruiloft van het Lam.

Zaterdag 6 juni 2026

Lezen: Ruth 4: 1-10

'Opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders' - opnieuw een leefregel van God in het boek Ruth, die de mens ten goede komt: het leviraatshuwelijk. Het opschrift boven dit leesrooster keert ook hierin ten volle terug; dienende liefde! God voorziet dit probleem en Hij voorziet in een oplossing. De levensweg van zowel Naomi als Ruth loopt in Gods voorzienigheid niet dood, maar krijgt in lossers Boaz een heel bijzondere wending. Goed beschouwd krijgen hierbij zelfs de overledenen (Elimelech, Machlon en Chilion) een plaats: hun namen zullen niet worden uitgewist. Deze geschiedenis mag heen wijzen naar de Heere Jezus. In Hem voorziet God ons van de Lossers: Jezus loste onze schuld met het offer van Zijn leven. We vieren het Heilig Avondmaal tot Zijn gedachtenis. Jezus noemt ons Zijn broeders, Zijn zusters (Luk. 8: 21). Laten we Hem samen gedenken bij de tekenen van brood en wijn, totdat Hij komt. Opdat de Naam van de Gestorvenen en Opgestane Heere niet zal worden uitgewist onder Zijn broeders en zusters.

Zondag 7 juni 2026 09:30 uur Viering Heilig Avondmaal, 18:30 uur Voortzetting en dankzegging

Lezen: Ruth 4: 11-22

'En zij gaven hem de naam Obed'. Boaz en Ruth ontvangen in hun huwelijk een zoon. Zij noemen hun zoon Obed. Dat betekent dienaar. Hij wordt een dienaar van de Heere. Hij blijkt namelijk de opa van David te zijn en uit zijn geslacht komt later de Heere Jezus voort. De buurvrouwen wensen Obed toe dat hij beroemd zal worden in Israël. In de Bijbel zijn die mensen beroemd die niet groot willen zijn, maar juist nederig willen zijn. Mensen die bereid zijn om God en de ander te dienen. De Heilige Geest wijst ons dan niet op Obed, maar vooral op Jezus. Om een Obed te worden, moeten we allereerst bij Hem zijn. Bij Jezus, de Koning-Knecht. Hij heeft Zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag, gedragen door Zijn liefde en kracht. Kom naar Jezus. Geef aan de Avondmaaltafel uw leven over aan Hem. Dan zal Hij met Zijn Geest in ons wonen om ons tot onze uiteindelijke bestemming te brengen in Gods Koninkrijk.

Een gezegende viering van en dankzegging voor het Heilig Avondmaal toegewenst!